

Inte bara på svenska guidar vi er till

Örebros natur- och kulturresevat

Skönhet är svårt att definiera, men lätt att känna igen.

I naturen kan skönhet skönjas i alla typer av landskap, även där man inte förväntar sig. Det är skönhet i olika blommor, fåglar, djur och växter, av vilka många är färgsprakande. Det finns skönhet i berg, dalar, fjäll, luft och vatten.

Naturen är öppen för alla i Sverige.

I Örebro kommun finns många vackra och spännande naturnära områden att uppleva. Vi har 14 stadsnära natur- och kulturresevat. Naturen bjuder in oss till upplevelser på nära håll. Under de olika årstiderna ger vår natur oss möjlighet att besöka fantastiska platser som är tillgängliga för alla.

Vad gör vi?

Vi kan erbjuda er upplevelser i vår fantastiska natur vid olika årstider och vi guidar er på fem olika språk: Vi kan uppleva naturen på ett lekfullt sätt, göra upp eld och laga mat ihop med er. Tillsammans kan vi lära oss mycket om naturen och kulturen och hitta på många roliga saker.

Det finns mycket att titta på i naturen som inte finns i stadsmiljön, och dessa underbara miljöer ökar våra kunskaper och vår medvetenhet om naturen.

Detta är en inbjudan att kontakta oss för att dra nytta av våra tjänster och lära sig mer om den underbara naturen i Sverige under alla årstider. Alla är välkomna att promenera, cykla eller ta bussen ut i naturen för att vila och upptäcka, titta på fåglar, plocka svampar och bär mm.



Foto: Kajsa Grebäck

Vi guidar på svenska, arabiska, syrianska, engelska och albanska.



ÖREBRO



Naturskyddsföreningen
Örebro län



Vilka är vi?

Antanios Hanna heter jag och jag är agronom från Alkamishli, en stad som ligger i nordöstra Syrien. Jag har bott i Örebro sedan 2013. Jag studerade SFI på Nikolaiskolan i Örebro. Under senaste året har jag fått utbildning inom naturvägledning i samarbete med Naturskyddsföreningen och nu har jag fått jobb som naturguide på Örebro kommun. Jag guidar på flera språk och vänder mig särskilt till invandrare och nyanlända som kommer från Syrien och andra arabiska länder. Jag tycker naturen i Sverige är fantastisk och jag vill dela med mig av mina upplevelser. Jag guidar på syrianska, arabiska och svenska.



Foto: Adil Sadiku



Foto: Kajsa Grebäck

Jag heter Adil Sadiku och jag bor i Örebro. Jag har bott här i två år. Jag studerade Telekommunikation vid Universitetet i Pristina. Jag har växt upp i Kosova i en liten stad som heter Shtime. Shtime är en stad som har en underbar natur med olika sjöar, berg, djur och sällsynta växter.

Jag har fått en utbildning av Naturskyddsföreningen, där har jag fått en chans att besöka naturområden nära vår stad och det är underbart. Jag har lärt mig mycket om svensk natur och hur viktig naturen är i det svenska samhället. Det finns så många olika värdefulla platser som man kan välja att besöka här i vår kommun. När jag kramar ett träd känner jag den stora upplevelsen som man kan få inne i hjärtat, "Känslan". Naturen är en plats där alla kan hitta sig själva!

Idag är jag anställd som naturguide på Örebro kommun. Jag guidar på albanska, engelska och svenska.

Ni kan boka oss på: Tel: 076-496 81 91 Mejl: antonios.hanna@orebro.se

adil.sadiku@orebro.se

Vi är med i nätverket Örebro läns naturguider som Hopajola samordnar.

